

Jørgen Peter Jensen - Levnedsskrivelse

Jørgen Peter bliver født den 13. januar 1879 i Hesselager. Han bliver født som uægte søn af **Konen Anne Cathrine Nielsen** (38) af Hesselager og som barnefader udlagtes **Hans Jensen** af Hesselager. Jørgen Peter bliver døbt den 16. februar 1879 i Hesselager kirke.

Faddere var:

Pigen Kirsten Pedersen, Hesselager
Hmd. Christen Jensen, Hesselager
Hmd. Jakob Rasmussen, Hesselager
Murer Mads Andersen, Hesselager
Hmd. Lyder Rasmussens Hustru, Hesselager

Jørgens liv

Efter Jørgens fødsel lever han den første tid alene med sin moder og sin halvsøster **Martine**. Da Jørgen er 1 år er hans far (41 år) Tjenestekarl hos Gæstgiver Jens Peder Madsen i Hesselager. (FT 1880, Hesselager)



Da Jørgen er 11 år, bor han hjemme hos sin far. Hans mor, Anne Cathrine, er da husbestyrerinde hos faderen. Faderen er på det tidspunkt Kludesamler. (FT 1890, Hesselager)

Jørgen Peter træffes første gang i skoleprotokollen for Hesselager skole i vinteren 1891, han står som nr. 17 i listen. Hans fader opgives som Fragtmand Hans Jensen af Ny Hesselager. I vinteren 1891 gik han i skole, februar – 12 dage, marts – 10 dage heraf har han en c-fraværdsdag og april – 13 dage, heraf har han ligeledes en c-fraværdsdag. Sommeren 1891 er han i protokollen som nr. 11, Hans Jensen er nu Husmand, denne ”titel” har han i resten af Jørgen Peter skoletid. Skolen starter i maj – 11 dage, juni – 13 dage her har han en c-fraværdsdag, juli – 8 dage. Næste skolegang er vinter/sommer 1891/92, han står nu som nr. 6. Skolen starter i november med 12 dage, derpå december – 10 dage og januar – 11 dage, hvoraf han har en c-fraværdsdag. Vinteren

1892 er han igen nr. 6. i protokollen. Februar – 12 dage, marts – 14 dage, heraf har han en a-fraværdsdag og april – 9 dage, heraf en c-fraværdsdag. Næste periode er sommeren 1892. Nu er han nr. 4 i listen. Skolen begynder i maj – 12 dage, juni – 11 dage, juli – 9 dage, i denne periode har han intet fravær. Næste periode er sommeren 1892, den starter i august – 4 dage, september – 7 dage, heraf en c fraværdsdag. Efteråret 1892 starter skole oktober – 13 dage, han er nu nr. 3 og har 2 c-fraværdsdage, november – 12 dage heraf har han en c-fraværdsdag og december – 10 dage. Vinteren 1893, skolen starter januar med 11 dage heraf har han en c-fraværdsdag, februar – 11 dage heraf har han to c-fravær, december – 12 dage. Jørgen Peter har haft mulighed for at gå i skole i til sammen 247 skoledage, heraf har han haft 12 fraværdsdage. Sommeren 1893 er Jørgen Peter gået ud af skolen. På lokalarkivet i Gudme fandtes en protokol med afgangseksamenskarakterer, men desværre begynder protokollen i 1893 lige efter at Jørgen har forladt skolen.

Til daglig kaldes han altid kun Jørgen.

I 1893, som 14-årig kommer han i lærer som Møbelsnedker hos **Snedkermester Andresen** i Svendborg, efter en læretid på 4 år bliver han udlært i 1897.

I 1897 bor han moder i Marstal, lægdnr. 86, her står hans pårørende, som Forladt Kone Kathrine Nielsen. Alle oplysninger overføres i samme liste til lægdnr. 52.

Ifølge lægdsrullen 1897 – Tilgangsliste V. Lægdnr. 52 Hesselager Nr. 47 er han på session første gang, han bliver målt til 65" = 170 cm, det oplyses endvidere, at han er platfodet. Han indkaldes atter til session i 1899, hvor han måles til 65½" = 171 cm.

Jørgen lider af udlængsel, Hesselager bliver for lille for ham. Han begynder at planlægge at "gå på valsen" Han søger derfor Justitsministeriet om tilladelse til udrejse af Danmark. Jørgen havde en med flot håndskrift. Ansøgningen har følgende ordlyd:



f. T. Svendborg, den 24 Maj 1899

Undertegnede værnepligtig af 3 – 52 – V.47. Jørgen Peter Jensen, født 1879 i Hesselager, der paa Sessionen for 1899 i 3' Udskrivningskreds blev udskreven til E.K.9.T. og trak N^o 1691, hvorefter jeg ikke bliver indkaldt, tillader sig herved ærbødigst at ansøge det høje Ministerium om Rejsetilladelse til Udlandet.

Ærbødigst

Jørgen Peter Jensen

Der kommer derpå et brev af:

26/5 Rev ks

N^o 1078

Vpl III – 52V47 Jørgen Peter Jensen har paa sessionen for 1899 erholdt Vedtegning EK9T og Ladt No 1691, hvorefter han under ordinære Forhold ikke vil blive indkaldt til Tjeneste.

Mod den begjerte Reisetilladelse indtil den eventuelle Mødedag vides der herfra intet at erindre.

Udskr. Rev. den 27 Mai 1899

H H Hansen

Crt

Det resulterer i, at han ikke bliver soldat, idet han modtager en udrejsetilladelse, som meddeles ham den 2/6 1899, det er Justitsministeriets sag nr.: 908/99¹. Sagen hedder 1125 i brevbogen, og 3051-1.

¹ Dette nummer passer ikke med Justitsministeriets journaler. Når man skal finde sådan et brev, skal man starte i Justitsministeriets Journal. Heri findes et navneregister. Der fandt jeg J. P. Jensen, i navneregistret findes et sidenummer i "journalen", dette sidenummer fører frem til sagsnummeret, og på den side stod også nummeret på brevet, som derpå kan findes i "Brevbogen". Man skal lige vide, at Lægdrullesager blev behandlet i Justitsministeriets 2. kontor i 1899. 2. kontor er i dag "Færdelskontoret"

Brevet fra Justitsministeriet havde følgende indhold:

----- o -----

2. Juni 1899

30511

Ø 1125

I anledning af at deres hertil indgivet Andragendemeddeler Justitsministeriet hermed tilladelse til, at Værnepligtig af 3 Kreds 52 Lægd V. 47. Jørgen Peter Jensen, der paa Sessionen fra 1899 har erholdt Undtagning E. K.9.F. Lodtræknings No. 1691, hvorefter han under xxxxxxx Forfald ikke vil blive indkaldt til tjeneste, maa reise ud af Landet.

Hvilket man ikke undlader at meddele Hos Obersten til Efterretning og vidner Bekjendtgjørelse for Paagjældende.

P.M.X. (Underskrift)

Til

Chefen for 3. Udskrivningskreds.

----- o -----

Den 3. oktober 1900 bliver der udstedt Rejsepas af Herredsfogeden i Sund-Gudme Herred for Snedkersvend Jørg. Peder Jensen f. i Hesselager, høj, svær, blondt haar, blaa Øjne, dansk til Tyskland og Schwiets.

I lægdsrullen af 1907 overføres han til Forst. (Reserven). Han bliver således aldrig ”indkaldt”.

Bryllup

I kirkebogen for Gudme står der den 7. september 1902 om brylluppet mellem **Jørgen Peter Jensen** og **Hedevig Antonia Hein Hansen**, at hun bliver gift med Ungkarl Snedkersvend Jørgen Peter Jensen, som for tiden opholder sig i Duisburg i Tyskland.



Efter Jørgen er blevet udlært som møbelsnedker, rejser han ifølge hans egne opgivelser på valsen i Tyskland, Schweiz og Østrig. Når man er på valsen, må man ikke i et tidsrum på 3 år og 1 dag være hjemme.

Men 1901 må han have fået sig en kæreste hjemme i Hesselager, hun hedder Hedevig.

Ved nytårstid 1902 må Jørgen have været en tur i Danmark eller også har Hedevig besøgt ham i Tyskland. Ved den lejlighed har de taget meget kærligt afsked.

Ca. 8 måneder senere får Hedevig besked igennem til Jørgen, mens han opholder sig i Duisburg i Tyskland. Beskeden har nok været noget i retning af: ”Jeg er blevet gravid og venter dit barn”.

Jørgen er et rigtigt mandfolk, hans far og mor er aldrig blevet gift, og han ved sandsynligvis at Hedevigs forældre heller aldrig blev gift, så han beslutter øjeblikkelig at tage hjem til Hesselager for at gifte sig med Hedevig.

Børn i familien

Den 11. september 1902, 4 dage efter brylluppet, nedkommer Hedevig med en dreng, som får navnet **Hans Jensen** (efter Jørgens far). Han bliver hjemmedøbt den 1. oktober 1902 af Lærer M. Nielsen og han bliver fremstillet i Kirken den 19. oktober.

Faddere var:

Pigen Johanne Skovgaard af Gudme, Skibstømrer Sofus Nielsen og Hustru Marie Nielsen, Arbejdsmand Jens Hansen alle af Svendborg.

Efter brylluppet drager Jørgen formentlig ikke tilbage til Tyskland for at fortsætte sit arbejde der. Han arbejdede formentlig, som modelsnedker på et bronzestøberi.

Ifølge hans egne oplysninger om hans levnedsløb, var han udrejst fra 1898 til 1902, hvis det passer har han været ude i de 3 år og 1 dag, der skal til for at være ”rigtig” naver. Men det passer ikke med de faktiske oplysninger, for han har først fået rejsetilladelse i juni 1899, og han må have været på juleferie i Danmark i december 1901, hvis det er ham der har gjort Hedevig gravid med en nedkomst i begyndelsen af september 1902. Der kunne godt være ham, der er faderen, for hans ældste søn kommer fuldstændig til at ligne sin far.

Det har tilsyneladende altid generet Jørgen, at hans forældre ikke er gift, altid når han selv omtaler forældrene i sit voksne liv, fortæller han, at de er ægtemand og hustru.

Den 5. april 1905 ankommer det næste barn, det er en pige, som bliver døbt **Johanne Katrine Jensen** i Hjemmet den 5. april 1905 af Sognepræst Tommerup fra Hesselager kirke. Der er ingen faddere tilstede.

Med den hurtige dåb har familien åbenbart vist, at der var noget galt, det viser sig nemlig, at Johanne kun bliver knap 4 måneder gammel, hun dør den 1. august 1905 i Ny Hesselager og begravet 6. august fra Hesselager kirke.

Fra 1902 og til 1907 har Jørgen selvstændig snedkervirksomhed i Hesselager.

Jørgen Peter Jensen har ikke søgt eller fået næringsbrev i hverken Gudme eller Hesselager sogne i perioden 1862 – 1919. I henhold til lovgivningen på den tid, skulle man kun have næringsbrev, hvis man havde folk ansat. DVS. hvis Jørgen her drevet en enmandsvirksomhed, skulle han ikke løse næringsbrev.

Næste gang Hedevig bliver gravid igen, er i slutningen af februar 1906 og den 20. november 1906 nedkommer hun med sin anden søn, som får navnet **William Jensen**. De bor nu i Ny Hesselager og William bliver døbt den 26. december 1906.

Faddere var:

Forældrene. – Murer Knud Knudsen og Hustru af Ny Hesselager. Skovløber Andreas Hansen af Holmdrup.

I 1907 flytter familien til Odense, hvor Hedevig bliver gravid for tredje gang. Den 18. oktober 1908 nedkommer hun med en datter, som får navnet **Ellen Johanne Jensen**. De bor da på Jagtvej 25 i Odense. Ellen bliver døbt i Sct. Knuds kirke den 26. december 1908 af Pastor Kock.

Faddere var:

Forældrene, Snedkerne H. Larsen og Schmelz, Odense.

Ved ankomsten til Odense i 1907 bliver Jørgen ansat som modelsnedkersvend på Jernstøberiet M. P. Allerup i Odense. Han er snedkersvend indtil 1. juli 1917, hvor hans ansættelse ændres til

Snedkermester i samme firma. Samtidig med ansættelsen, som snedkermester, melder han sig ind i Foreningen af Værkstedsfunktionærer i Danmark.

Ved **2. almindelig ejendomsvurdering** den 1. juli 1909 står Jørgen Peter som ejer af sin faders ejendom på matr. nr. 24^f. I protokollen står ejendommen på position 50. Ejer Jørgen P. Jensen, Snedker, anvendelsen er: Beboelse og værksted. Hartkorn ansættes stadig til 1½ Alb. Værdien af ejendommen er 3.500 kr., men der er et fradrag i henhold til §7² på 700 kr. Afgiftspligtig værdi er herefter 2.800 kr. I anmærkningen står 1 lejlighed til 150 kr. årlig lejeværdi og 1 lejlighed til 50 kr. årlig lejeværdi.

Den 13. november 1915 sker der noget forfærdeligt i den lille familie, Hedevig dør fra sine 3 børn. Hedevig har været syg af tuberkulose i nogen tid. Hun har bl.a. tilbragt en tid på Tuberkulosesanatoriet i Nakkebølle ved Aastrup på Sydfoyn. På det tidspunkt, hvor Hedevig dør, bor familien Bolbro Engvej 7, Odense.

Ved den **3. almindelige ejendomsvurdering** i 1916 tilhører matr. nr. 24^f af Hesselager by stadig Jørgen Peter. Ejendommen står som nr. 50 i protokollen, hartkorn er 1½ Alb. og arealet er 1/8 Tdl. Værdien er 3.500 kr. Nu er der et fradrag på 2.800 kr. i henhold til § 7⁴, dvs. afgiftspligtig værdi er 700 kr. Nu optræder for første gang en grundværdi den er sat til: 500 kr.

På Nakkebølle har Hedevig fået en veninde blandt de andre patienter, hendes bedste veninde dernede fra hedder **Ane Nielsine**, hende har hun fået til at love, at hun vil tage sig af hendes børn, hvis Hedevig skulle dø af sygdommen, og hvis Ane overlever. Ane overlever, Ane er gift med **Cigarmager Christian Marius Antonius Christensen**. Historien fortæller, at Christian Marius har smittet hende med syfilis, så ud over at hun må kæmpe med tuberkulosen, må hun også kæmpe med en kønssygdom. Det medfører at den 7. maj 1914 får Ane bevilget separation. I bevillingen gives der Ane ret til at gifte sig igen, men Christian Marius får ikke en sådan tilladelse. Endelig skilsmisse bevilges den 6. januar 1917.



Endelig den 13. november 1917 kan **Ane** så indfri sit løfte til Hedevig, idet hun da bliver gift med Jørgen, derefter kan hun tage sig af hans børn på fuld tid. Hendes sygdomme gør, at Ane aldrig får børn sammen med Jørgen.



Det går dog ikke så godt, med hendes stedbørn, idet Hans ikke bryder sig om sin Stedmoder. Han kommer aldrig til at kunne lide hende og besøger hende kun af pligt, efter han er flyttet hjemme fra. Med William er det anderledes, han tager sin nye "moder" til sig og hun giver ham kælenavnet "Nikmand".

Jørgen bliver på et tidspunkt medlem af en bryderforening, hvad det var for en vides ikke, men i hans hjem fandtes et fotografi, hvor han står iklædt bryderdragt. Billedet er forsvundet en af de gange Ane flyttede efter Jørgens død. Jeg har søgt i Stadsarkivet i Odense efter oplysninger i de arkivalier, der

er indleveret fra Atletklubben Olympia i Odense, oplysningerne starter omkring 1918, som på det tidspunkt havde en bryder afdeling, i 1961 blev bryderafdelingen udskilt i Brydeklubben Hercules. Oplysningerne i Stadsarkivet er meget sparsomme, der var intet, som viste, at Jørgen havde været medlem.

Allerede året efter i 1918 bliver Jørgen medlem af Værkstedfunktionærforeningens bestyrelse i Odense afdelingen.



Far og ældste søn, Hans

Ved **4. almindelige ejendomsvurdering** i 1920 i Hesselager står Snedker Jørgen P. Jensen som ejer af matr. nr. 24^t Hesselager by. Ejendommens areal sættes til 1 Skp. og værdien er nu 4.500, der er fradrag i henhold til 74 på 2.800 kr. dvs. en afgiftspligtig værdi på 1.700 og grundværdien er nu steget til 1.000 kr. Ved den næste vurdering i 1925 er ejendommen solgt til V. Mortensen, Blikkenslager.

I januar 1927 bliver han valgt til formand for Værkstedsfunktionærforeningen, og den 15. januar 1927 kan han som formand byde velkommen til sit første medlemsmøde. Han bliver i den følgende tid valgt som Kredsformand i Kreds Vest, lige som han bliver valgt ind i Hovedbestyrelsen.

Den 1. juli 1942 bliver der en stor fest for Jørgen i anledning af, at han har været ansat som snedkermester hos M. P. Allerup i 25 år, som gave fra firmaet modtager han et standur med en sølvplade, hvor der er indgraveret hans jubilæumsdato. På billedet er det Jørgen, som sidder i trillebøren, billedet er fra jubilæet.

Datteren Ellen er meget sin egen. I begyndelsen af 30'erne får Ellen kæresten gartneren **Kaj Akselsen** og det går hverken værre eller bedre end det plejer i familien, Ellen bliver gravid uden at være gift med Kaj. Men nu er den gal med den gamle, for han syntes ikke, at en gartner er fin nok til hans datter. Ellen bliver sendt til Horsens, hvor hun den 26. mar. 1933 nedkommer med en datter, som får navnet **Annelise Hein Jensen**.



Ellen er ikke glad for sit barn i begyndelsen, men hun bliver efter fødslen ”sendt” ned til Hesselager, hvor hun kommer i huset hos en tømremester, som Jørgen Peter kender fra den gang han var snedkermester i Hesselager.

Omkring 1940 flytter Ellen dog tilbage til Odense, og hun begynder at planlægge at hende og Kaj skal giftes på trods af Jørgen. Men kort før det trækker op til bryllup sker ulykken. I hovedvejskrydset Hjallesøvej – Allégade – Reventlowsvej – Munkebjergvej sker der ved 18-tiden om aftenen en færdselsulykke, som koster den 37 årige syerske Ellen Johanne Jensen, Hjallesøvej 37 livet.

Datteren Annelise, som på dette tidspunkt er 11 år, kommer derpå i pleje hos mormor Ane og morfar Jørgen, som tager sig af hendes opvækst og opdragelse, som det hedder på de tider.

I 1949 rinder tiden ud for Jørgen, hans forbrug af store cigarer parret med en meget forurenede luft på støberier har mærket ham, så han dør 5. juni 1949 kl. 16.30 af cancer i tarmene med metastaser i leveren. Han dør hjemme i sin seng på adressen Godthåbsgade 31, Odense.

Familien flytter rundt

Fra 1902 til 1909 bor familien i Hesselager, se ovenfor matr. nr. 24^r.

Fra 1909 og til 1917 bor de på Bolbro Engvej 7, der er her de bor, da Hedeveg dør den 13. november 1915. I perioden på Bolbro Engvej står Jørgen Peter i Vejviseren med professionen: Tømrer.

I 1917 tages de nye lejligheder i Arbejdernes Boligselskab på Store Glasvej 43 i brug og i slutningen af 1917 eller 1918 flytter familien ind her. De er optaget på denne adresse i Vejviseren for 1918.



Ved Ellens konfirmation 8. oktober 1922 bor de St. Glasvej 43. Sct. Knuds sogn.

1923 bor de stadig på Store Glasvej 43¹, i Vejviseren står kun lejerens navn, de øvrige beboere er ikke nævnt.

De flytter til Læssøegade 146 i perioden 1923 – 24, idet Jørgen Peter første gang findes i Vejviseren 1924 på denne adresse. Læssøegade 146 er et hus som Jørgen Peter selv lader bygge, den 9. juli 1923 ansøger Murermeister L. Christensen, Langelinie 46, Odense, Bygningskommissionen, [Byggesag 156/1923-24](#) om tilladelse til at opføre en [Villa](#) på Læssøegade nr. 146. I den forbindelse blev der udarbejdet både [kloakplaner](#) og ansøgt om forskellige dispensationer.

I Vejviseren 1925 og 1927 bor der en Kedelsmed W. Jørgensen til leje på 1. sal på Læssøegade 146.

Familien flytter fra Læssøegade mellem 1937 og 39, i 39 er der en ny ejer af ejendommen. I 1936 og 37 er lejereren på 1. sal på Læssøegade, Købmand W. Jensen, som er Jørgen Peters yngste søn.

I Vejviseren fra 1939 bor familien på Munkebjergvej 15¹

I Vejviseren fra 1940 bor Købmand William Jensen, Rosengaardsvej 29, telefon 7771. I 1942 er Ingrid og William flyttet til Svendborg.

I 1942 flytter J. P. Jensen til Godthåbsgade 31³.

Ved hans død i 1949 boede de Godthåbsgade 31.

Skatteoplysninger

Mandtalsliste og Fortegnelse over den foreløbige Ansættelse af indkomst og Formue for Odense Kommune i Odense Skattekreds for Skatteåret fra 1. April 1925 til 31. Marts 1926, skriver følgende Jørgen Peters Skatteforhold, mens de bebor Læssøegade 146

Jørgen P. Jensen; Snedkerm.; Sidst Aars Indkomst: 4054 Kr.; Formue: 0 Kr.; Selvangivelse: Indkomst: 3953 Kr.; Formue: ÷; Ejendomsskyld: 16.000 Kr.;

William Jensen; Handelslærl.; Selvangivelse: Indkomst: 706 Kr.; Formue: 0;

Skatteaaret fra 1. April 1936 til 31. Marts 1937,

Jørg. P. Jensen, Værkfører, Hartkorn el. Grundskatnettoudbytte: 900; Ejendomsskyld: 4516/15.000; Værdi af Besætning/Værdi af Inventar: 3720/2745; Sidste år: Indkomst: 4048 Kr.; Formue: 2726 Kr.; Selvangivelse: Indkomst: 4261; Formue: 3015 Kr.;

William Jensen; Købmand; Værdi af Besætning/Værdi af Inventar: 1583/0; Sidste år: Indkomst: 729/750 Kr.; Formue: 719/719 Kr.; Selvangivelse: Indkomst: 574; Formue: 170 Kr.

Jørgen Peters egne levnedbeskrivelser



Snedkermester Jørg. P. Jensen.

Vi præsenterer hermed det ny Hovedbestyrelsesmedlem fra Odense, der traadte til ved Johs. Petersens Bortrejse. Hr. Jensen stammer fra Svendborg og blev udlært dér 1897. Det gik ham som saa mange andre unge, raske Svende: Udlængslen greb ham, og »med Ranselen paa Ryggen og Staven i Haand« drog han paa den gamle Vis gennem Danmark, Tyskland og Schweiz, arbejdede, lærte og oplevede de med en saadan Rejse forbundne Eventyr. Men alting faar en Ende, og omsider — i Aaret 1907 — gjorde Jensen Holdt i Odense, og det var ikke paa Skromt, thi han har været der hele Tiden siden, i det samme Firmas Tjeneste: M. P. Allerups Efterf.

Fra 1. Juli 1917 har Jensen været ansat som Snedkermester, og fra samme Dato blev han Medlem af vo Forening.

Hr. Jensen har med Forstaaelse deltaget i Foreningsarbejdet; allerede 1918 valgtes han ind i Bestyrelsen for Odense Afdeling og blev Formand for samme ved Johs. Petersens Bortrejse i Januar 1927.

Jensen, Jørgen Peter, Snedkermester, f. 13. Jan. 1879 i Hesselager, Søn af Fragtmand Hans Jensen og Hustru Anna Kathrine, f. Hansen. Gift 13. Nov. 1917 med Ane Nielsine J., f. Johansen.

Uddannet som Møbelsnedker hos Snedkermester Andresen, Svendborg, 1893—97, Svend paa Nyborg Jernstøberi 1897—98, hos Tømrermester M. Hansen, Horsens, 1898, i Duisburg a/R, Coblenz, Karlsruhe, Lüneburg, Zürich, Bern og Chur 1898—1902, selvstændig Forretning i Hesselager 1902—07, ansat hos A/S M. P. Allerups Eftf., Odense, 1907—17, som Snedkermester sst. 1917. Bestyrelsesmedlem i Foreningen af Værkstedsfunktionærer i Danmark, Odense-Afdeling, 1918, Formand for samme 1927, Kredsformand i Kreds V og Medlem af Hovedbestyrelsen.

Adresse: Læssøgade 146, Odense.

Tiden 1927—35

Efter støbemester Johs. Petersens afrejse fra Odense overtog næstformanden, snedkermester J. P. Jensen, ledelsen af Odense afdeling.

Snedkermester Jensens formandstid varede i 6 år, og selv om afdelingen ved hans tiltrædelse som formand var i god drift, blev det dog en formandsperiode, hvor usikre forhold for værkstedsfunktionærerne ofte satte sit præg på arbejdet indenfor Odense afdeling.

Tilslutningen til møderne var en overgang meget ringe, men medlemstallet blev bevaret, og efterhånden lykkedes det at få den gamle foreningsånd frem igen.

En medvirkende årsag hertil var den tilgang af nye medlemmer, som trods tidernes ugunst stadig foregik. Formanden kunne således ved sit første medlemsmøde den 15. januar 1927 byde velkommen til støbemester Chr. Rasmussen, som efter mange års virke i Slagelse var kommet til Odense for at tiltræde en stilling som støbemester hos firmaet M. P. Allerup.



Snedkermester J. P. Jensen